

Nieuwsbrief oktober 2016

Geachte donateur,

Het is alweer enige tijd geleden dat wij u hebben geïnformeerd over het vluchtelingenwerk in de Pauluskerk. Ons werk gaat door en dagelijks vangen wij tientallen vluchtelingen op die nergens anders terecht kunnen: in de nachtopvang en/of in het Open Huis.

In deze nieuwsbrief geven wij u graag enkele voorbeelden uit de praktijk van het Vluchtelingenspreekuur en de Medische Dienst van de Pauluskerk.

Vluchtelingenspreekuur, door Sjany Middelkoop en Ingemarij Sjoer

De spreekuren op dinsdag en donderdag zijn vaak druk bezocht.

Mannen, vrouwen, gezinnen van diverse nationaliteiten. Zo ook een mevrouw uit Eritrea.

Haar geboortjaar geeft haar leeftijd aan maar ze ziet er ouder uit. Ze is kwetsbaar en ziek. Zij heeft een paar jaar in de nachtopvang gezeten waardoor ze overdag geen opvang had. Dan werd ze in de ochtend op straat gezet. Daar was ze eigenlijk te kwetsbaar voor, maar op dat moment was er geen andere mogelijkheid. Na een opname in het ziekenhuis was zij te ziek voor alleen de nachtopvang. Zij had ook dagopvang nodig.

Gelukkig kwam er een kamer vrij in een van onze panden en konden wij haar daar opvangen.

Daardoor kwam ze tot rust en knapte zij zienderogen op. Een eigen plek en rust is wat zij nodig had.

Helaas is het nog niet gelukt om vanuit ons vluchtelingenwerk haar verblijf definitief te realiseren. De lokale overheid dringt er bij de landelijke overheid regelmatig op aan om haar een verblijfsvergunning te geven op basis van medische gronden maar zonder succes. Zij is te ziek om terug te gaan en heeft dringend medische zorg nodig die zij in haar eigen land niet kan krijgen.

Natuurlijk zijn wij blij met de support vanuit de lokale overheid. Maar ook vanuit die hoek hebben de pogingen dus tot nu toe geen succes.

Momenteel heeft mevrouw weer een terugslag; zij is voor observatie opgenomen in het ziekenhuis.

Wij moeten afwachten wat de uitslag is.

Wij helpen haar zoveel wij kunnen en gelukkig weet mevrouw de weg naar de Pauluskerk te vinden.

Natuurlijk hopen wij dat zij binnenkort een verblijfsvergunning krijgt zodat zij in alle rust kan herstellen en in Nederland een leven op kan bouwen. Dat zou pas echt rechtvaardig zijn en zal haar medische en psychische situatie zeer ten goede komen.

Medische dienst

De medische dienst is 4 dagen per week geopend voor spreekuren. Er zijn 3 doktoren en 1 assistente aanwezig in de praktijk. Dagelijks komen er allerlei vluchtelingen van verschillende nationaliteiten op het spreekuur. Mensen zonder verblijfsvergunning en mensen die nooit een procedure hebben gevolgd, soms al heel lang hier ondergronds leven. Mensen die afgewezen zijn, die hebben gekozen voor illegaliteit en een groep die in beroep is gegaan. Veel vluchtelingen hebben naast de gebruikelijke klachten waarmee je naar de huisarts gaat, meer psychische klachten zoals depressieve en post traumatische stress klachten. Zij hebben soms al een medische voorgeschiedenis, bijvoorbeeld met hartklachten en suikerziekte en komen met forse hoeveelheden medicijnen uit AZC's. Ook treden er vaak vervelende klachten op omdat ze hier al langer verblijven en ouder worden. Zij blijven ermee doorlopen, omdat ze geen geld hebben of bang zijn opgepakt te worden. Een paar voorbeelden uit de praktijk:

Een Zuid-Amerikaanse illegale man, die slaapt bij een BBB voorziening is fors mishandeld op straat. Gelukkig werd hij door voorbijgangers geholpen. Hij had een breuk aan de oogkas en is geopereerd aan zijn jukbeenderen. Hij komt nu op het spreekuur met oogklachten. De medische dienst heeft de

man uiteindelijk doorverwezen naar de oogarts. Omdat de drempel bij de medische dienst laag is, komen er veel mensen die geholpen kunnen worden of uiteindelijk doorverwezen worden. Zo ook een zwangere vrouw die bezig is met een verblijfsvergunning. Zij heeft geen vaste verblijfplaats. De arts heeft haar onderzocht en een verwijsbrief met zijn bevindingen geschreven voor een verloskundige die werkt in de wijk waar ze denkt dat zij de baby zal baren. Op deze manier proberen wij haar te helpen. Gelukkig heeft de medische dienst een heel netwerk om zich heen. Zij werken samen met de gemeente, GGD, ziekenhuizen en apothekers. Er is ook vaak overleg over verschillende patiënten. Jaarlijks worden er zo'n 2100 consulten gegeven onder 73 nationaliteiten. Dit zijn maar een paar voorbeelden van de vele consulten die er dagelijks worden gegeven. Wij zijn blij, dat wij als Medische Dienst deze hulp kunnen bieden. Wij hebben ook vaak te maken met boosheid, onmacht en uitzichtloosheid van de patiënten. Maar wij kunnen luisteren en misschien iets betekenen in de vorm van warme betrokkenheid. Ook dit is een belangrijk geneesmiddel en houd de mensen op de been.

Wij danken u hartelijk voor uw steun.

Met vriendelijke groet,
namens de Stichting OMZO,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

ds. Dick Couvée
voorzitter